

Taizégebed, vrijdag 30 juni 2017 Paradijsskerk Rotterdam

Lied **Mon âme se repose** **nr. 32**

Psalm 103 **Alleluia 11** **nr. 72**

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
ALLELUIA...

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
ALLELUIA...

De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.
ALLELUIA...

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
ALLELUIA...

Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem aanbidden.
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
ALLELUIA...

Schriftlezing

Lucas 6, 27-33.35 (NBV)

Lezing uit het evangelie volgens Lucas.

Jezus zei: "Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. (...) Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is."

Luke 6, 27-33.35 (NRSV)

A reading from the gospel according to Luke.

Jesus said, "But I say to you that listen, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. If anyone strikes you on the cheek, offer the other also; and from anyone who takes away your coat do not withhold even your shirt. Give to everyone who begs from you; and if anyone takes away your goods, do not ask for them again. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. (...) But love your enemies, do good and lend expecting nothing in return. Your reward will be great, and you will be children of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the wicked."

Lied **Ostende nobis** **nr. 29**

Stilte

Voorbeden **Kyrie 17** **nr. 87**

Inleiding:

Heer, onze God;
hoor onze beden nu wij zingen:
KYRIE...

Intenties:

Heer, onze God, u bekommert zich niet om het uiterlijk,
maar om ons innerlijk,
Vergeef ons waar wij tekort schoten, in u is vergeving.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Heer, onze God, u vernieuwt in ons
de vrede van het hart en een serene vreugde.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Heer, onze God, u legt in ons hart het verlangen naar uw koninkrijk.
U roept ons op om de vruchten van de aarde en van het werk te delen.

Maak ons werkers in uw wijngaard.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Heer, onze God,
door Christus is ons de volheid van het leven geschonken.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Heer, onze God,
in uw handen leggen wij heel ons leven.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Heer, onze God, wij bidden u
- voor de slachtoffers in Charleston;
dat er vrede en eendracht mag heersen overal op aarde.
- uit dankbaarheid voor de activiteitenjaar op het Schipperscentrum;
dat ook het komend jaar weer uw zegen mag ontvangen in het werk onder de schippers;
en om zegen over de binnenscheepvaart en allen die op zee zijn.

Hoor ons als wij zingen:
KYRIE...

Onze Vader

En bidden wij de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

ONZE VADER...

Gebed

Gezegend zijn zij die God en zijn Christus zoeken.

Gezegend die eenvoudig van hart zijn volgens het evangelie.

Liederen	Beati voi poveri	nr. 114
	I am sure i shall see	nr. 127
	Iedere nacht	nr. 151

Liederen zijn afkomstig uit: Liederen uit Taizé, 2010-2011

Bron: http://www.taize.fr/nl_article1208.html?id_document=6941 (tijd door het jaar 8)